

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Lieve mensen van Villa Rozerood....

Daniëlle stuurde ons een vriendelijke mail met het verzoek om jullie eens in de bloemetjes te zetten... en natuurlijk kunnen wij dat niet weigeren!

Wat zou Villa Rozerood zijn zonder die medewerkers!

Het begint al bij het binnenkomen: je komt aan en iemand heet je altijd welkom. Dat is gewoon al super! Je voelt je van het eerste ogenblik op je gemak. Je krijgt iets te drinken aangeboden, je kan een babbeltje doen als je daar zin in hebt, je krijgt de sleutels van je kamer, iemand past dan al op Minase en dat is ook superfijn.

Onze Pim geniet elke keer weer van het knutselen, tekenen, schilderen, knippen, plakken,... en natuurlijk ook babbelen met iedereen die dit met haar wil doen. Daarvoor heel veel dank!

Brik is heel dankbaar voor de poetshulp die hem telkens weer rustig laat computeren op de kamer ;).

Minase geniet van het kijken naar iedereen die rondloopt in de Villa en die tegen hem praat.

Wij vinden het superfijn om telkens weer op die propere kamers te mogen logeren en contact te hebben met de andere ouders.

Ook heel veel dank voor het lekkere eten dat elke keer weer aan die mooi gedekte tafels wordt opgediend met vaak een andere bloem als decoratie. En we kijken al uit naar de barbecue in de zomer;

Bart wil wel eens een barbecue mee organiseren als het weer het toelaat.

Dank ook aan de verpleging om er telkens te staan. Ze doen hun job met hart en ziel, dat zien we, dat merken we.

We zullen hier wel mensen vergeten... heel veel dank aan iedereen!

Dank ook aan Chantal en Daniëlle om alles in goede banen te leiden, dat mag ook wel eens gezegd worden hé!

Wat wij zo mooi vinden aan het team van Villa Rozerood is dat jullie er zijn wanneer jullie nodig zijn, maar dat jullie de gasten nooit 'voor de voeten' lopen.... dat vinden wij superfijn. De mensen van Villa Rozerood lijken allemaal een extra zintuig te hebben om aan te voelen wanneer ze nodig zijn en wanneer ze net niet nodig zijn...

Daarom... proficiat met 5 jaar Villa Rozerood aan iedereen die hieraan meewerkt! En enorm bedankt!

héél graag willen wij onze dankbaarheid tonen,
ook wij werden bij de hand genomen toen we het moeilijk hadden,
jullie hebben ons opgevangen en op adem laten komen,
bij jullie kan het allemaal, een lachen een traan,
we kregen weer de moed om verder te gaan,
een uitnodigende hand, tijd om te luisteren ,
het heeft ons allemaal zo goed gedaan.
we zijn iedereen héél erg dankbaar en zullen jullie nooit vergeten .
jullie zijn gewoonweg super !!!!!
jullie maken het verschil !!!!

We wensen alle mensen van het team Villa Rozerood een goede gezondheid, en de dankbaarheid die ze verdienen , elke dag opnieuw !!

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Heel veel dikke knuffels, en kusjes

Lieve mevrouw de Directeur,

Graag wil ik namens alle Belgische progeriafamilies het woord even tot U richten.

Wij hebben de kans gekregen om een weekend samen in "Villa Rozerood" te vertoeven.

De kids waren allemaal heel enthousiast over hun eigen appartement, de snoezelruimte en de tuin. We hebben samen gespeeld, gebabbeld, gesnoezeld, lekker gegeten en gedronken en vooral, genoten.

Zelf heb ik het grote genoegen gehad om daar ook bij aanwezig te zijn en te mogen genieten van die mooie snoeten van onze geweldige kids + hun zusjes, broertjes, en ouders.

Dat weekend stond enkel in het teken van zorgeloos genieten van al het moois dat Villa Rozerood te bieden heeft en dat heeft dan ook iedereen volmondig gedaan. Het is even ontsnappen uit de dagdagelijkse realiteit om terug op adem te komen wetende dat je er daar niet alleen voor staat. In Villa Rozerood is iedereen bereid om de zorg van je kind te delen of met veel liefde even over te nemen en dat is zo mooi om te weten en te zien. Ook is er aandacht op maat van elk van ons. Het was een weekend – vakantie voor de "speciale" (zorg-)kindjes, maar ook voor de broertjes en zusjes en ouders.

Graag willen wij een DIKKE PLUIM geven aan de directie, het hele team dat zich dagelijks inzet voor alle gezinnen met een zorgkind alsook aan al haar vrijwilligers. Chapeau, jullie doen het toch maar allemaal! Ikzelf weet uit eigen ondervinding hoe mooi vrijwilligerschap kan zijn en hoeveel voldoening dit kan geven.

Jullie inzet, inlevingsvermogen, gastvrijheid, positiviteit, goede zorgen en liefde voor kinderen wordt door ons allemaal bijzonder gewaardeerd en maken "Villa Rozerood" tot een warm nest. Dat mag ook een keertje luidop gezegd, alhoewel in dit geval geschreven, worden.

De mooie herinneringen aan dat weekend worden gekoesterd en telkenmale we hieraan denken, zal dit met enige weemoed zijn maar met een gelukzalig en dankbaar gevoel. Vooral ook omdat ons vriendje en inmiddels ook sterrenkindje Toon, daar ook nog in levende lijve bij ons aanwezig was.

Alvast een hele dikke dank-je-wel van ons allemaal.



Super dat dit initiatief er is!

Een dikke proficiat met jullie vijfjarig bestaan en op naar de volgende jaren!

Kusjes en knuffel.

**Michiel, Amber, Toon*, Staf, Kamiel, Brent, Maud, Mats
i.o. Tante Netteke**

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

van alle Belgische progeriafamilies

Lennert wil jullie allemaal bedanken voor de steeds fijne en lieve ontvangst die hij krijgt. Een grappig woord, een knipoog en zoveel andere gebaren maken dat we er ons steeds welkom voelen.

Ook Rutger, Johan en Ann zijn graag in Villa Rozerood: bijvoorbeeld een babbelke, een extra bord of nog een schepje er op, spelen, alles spik en span zetten: nooit is het te veel.

Bedankt en tot binnenkort!

5 jaar geleden ontdekten we een verborgen stukje paradijs in de Panne. We werden er vanaf het eerste moment omringd door de beste zorgverleners en kregen zo de kans om onze zorgen en verdriet even los te laten. Bij jullie konden we ontsnappen aan de drukte van de zee en tot rust komen in het zonnetje op het terras, terwijl de kinderen grenzeloos ravotten in huis en in de tuin. Het weekend was nog niet voorbij of we maakten al onmiddellijk plannen om terug te komen. We kregen de kans om de eerste Nieuwjaar in Villa Rozerood mee te beleven. Dat werd voor ons een intens verblijf, met héél veel gelach en plezier, maar ook met moeilijke momenten en tranen. Het werd een Nieuwjaar om nooit te vergeten.

Ondertussen zijn we al een verschillende keren in Villa Rozenrood geweest en elke keer opnieuw laten we ons meeslepen door het enthousiasme van de vrijwilligers. Zo ontdekten we al vele ongekende hoekjes van De Panne, leerden we vilten als de beste en hadden we supergezellige zang- en spelletjesavonden (zelfs zonder sleutel van de spelletjeskast).

Villa Rozenrood is voor ons een plek waar we al ontzettend veel gelachen hebben, maar waar het ook heel stil kan worden. Een warme plek met een rollercoaster aan emoties. En elke keer weer kijken we uit naar het volgende weerzien.

We hopen dat jullie nog vele gezinnetjes in de watten mogen leggen, zodat ook zij kunnen genieten van een deugddoend momentje ertussenuit.

Gelukkige verjaardag Villa Rozenrood!

Een welgemeende dankjewel aan iedereen en tot binnenkort.

Wat leuk dat jullie iets voor het team en de vrijwilligers willen doen. Jullie zijn een voor een mensen met een super groot hart!

Wij zijn in augustus 2013 met ons Julieke bij jullie geweest. Julieke vond het super daar. Toen was er een lieve mevrouw die hun nageltjes prachtig lakte en versierde. Julieke kreeg ineens het idee dat ze cup cakes wou bakken. Ik zei haar dat dat niet ging, en toen iemand van jullie dat hoorde, zei ze, oh jawel hoor, dat kan wel. En uit het niets toverden jullie alles om cup cakes te bakken. Zo geweldig! Julieke kwam toen net na een verblijf van 7 weken uit Leuven. Ze had een hersenstamtumor. Ze heeft het nog 9 maanden super gedaan, toen begon de tumor terug te groeien. Op 15/ 8 vorig jaar (Moederdag in Antwerpen) heeft ze thuis haar oogjes dicht gedaan.

We vergeten nooit wat voor een super initiatief jullie daar hebben. Hopelijk kunnen jullie nog heel lang hier mee doorgaan. En Danielle, jij bent een schat van een vrouw.

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Hopelijk zijn we niet te laat met onze reactie, maar zo'n vraag heeft altijd wat tijd nodig om te worden beantwoord.

Wat betekent Villa Rozerood voor ons... heel wat natuurlijk! Steeds een fijne en ontspannende vakantie, voor héél ons gezin. Flore kan bij jullie echt ontspannen, vanaf ons eerste bezoek was er direct de 'klik'. Iedereen van het team gaat rustig en lief met haar om, ze voelt dat direct. Beste voorbeeld is dat ze steeds vlot en goed eet en drinkt in Villa Rozerood.

Ook Stan vindt het super - 'de zee' staat voor hem gelijk aan Villa Rozerood, hij spreekt een heel jaar door over jullie. Zijn juf kwam zelfs eens vragen wat hij precies bedoelde, want ze wist niet of ze het helemaal goed begrepen had...

Het voelt goed om te weten dat er een plaats is waar we met ons hele gezin terecht kunnen om even uit te blazen en tijd te krijgen, ook als het eens wat minder zou gaan met Flore (gelukkig hebben wij dit nog niet moeten ervaren).

Jullie verdienen allemaal, vast personeel en vrijwilligers, een enorme pluim! De vrijwilligers daarnaast natuurlijk nog een extra pluim omdat ze dit vrijwillig doen, wat zeker nog bijdraagt aan de positieve en aangename sfeer in huis.

We wensen Villa Rozerood nog vele jaren en dat ze nog veel kinderen en ouders een gelukkig tijd mag bezorgen!

groetjes en tot binnenkort

Villa Rozerood blaast vijf kaarsjes uit!

Een kaarsje voor ieder jaar dat jullie de deur wijd open gezet hebben voor gezinnen met een zorgenkind(je).

Ook voor ons heeft jullie huis al vier jaar lang een heel speciale betekenis. Wij koesteren vele mooie en deugddoende momenten in Villa Rozerood.

Na moeilijke en zware periodes zorgt Villa Rozerood telkens weer voor rust en stappen we er met vernieuwde energie terug buiten.

Vijf kaarsjes, vijf lichtjes!

Villa Rozerood bezorgde ons momenten van licht en verlichting in de vaak moeilijk weg die we de voorbije vier jaar hebben doorgemaakt.

Vijf kaarsjes, vijf vlammetjes!

Vlammetjes van hoop en bemoediging die het geweldige team van Villa Rozerood uitstuurt naar de vele gezinnen die er passeren en die zo aanstekelijk werken dat we er telkens opnieuw naar uitzien om terug naar jullie huis te komen.

Vijf kaarsjes, vijf vuurtjes!

We zijn jullie heel erg dankbaar en we hopen dat jullie als een vurig gedreven team nog lang Villa Rozerood blijven zoals we het nu kennen.

Proficiat met jullie vijf jaar en doe vooral zo verder!

Het is van onschatbare waarde wat jullie voor ons en voor vele andere gezinnen betekenen!

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Ik vind het een mooi initiatief! Mijn schrijftalent is niet zo groot, ik probeer iets....

Beste mensen van villarozerood, teamleden, vrijwilligers,...

Wij hebben begin dit jaar voor het eerst villarozerood ontdekt, en toevallig konden wij een nachtje langer blijven, wat een geluk! Wij waren zeer blij hoe wij ontvangen geweest zijn. Ons gewoon eens laten verwennen, geen vraag was te veel. Soms was het voor mezelf(mama) een beetje moeilijk om de zorg over te laten, vooral s morgens want 'ik ben het toch gewoon dat duurt niet lang,... ;-)' maar de zorg toch eens uit handen geven, was precies toch nieuw voor mij. En... Tobias genoot er natuurlijk van, dagelijks een snoezelbad.... Broer en zus stonden dan ook aan te schuiven en genoten er ook van, en de knutselmomenten.... De mogelijkheid dat wij, mama en papa, ook eens samen een wandeling konden maken was verademend.

Dagmar en Servaas vragen er af en toe naar: wanneer gaan we nog eens naar villarozerood?

Wij komen zeker terug!

Het is fantastisch wat jullie doen, woorden schieten te kort...

Tegelijk willen we ook een woord van dank uitspreken aan hen die een belangrijke rol hebben gespeeld om van Ayco's afscheid een intense en onvergetelijke ervaring te maken. Op de dood van je kind kan je je niet voorbereiden, al wisten we al lang dat het onvermijdelijke ooit zou komen. Er is geen goed moment, noch een goede manier... Maar als het dan toch moest gebeuren, kunnen we vrede nemen met de wijze waarop alles verlopen is.

Allereerst zijn we heel veel dank verschuldigd aan het team, de vrijwilligers en het bestuur van Villa Rozerood. Ayco heeft een mooi plekje uitgekozen om afscheid te nemen, en heeft er tegelijk voor gezorgd dat haar mama en papa daarbij op de best mogelijke manier omringd werden, alhoewel ze dachten dat ze gewoon maar even op vakantie gingen. De zorgen tijdens Ayco's intense laatste dagen, de ruimte die we kregen om op een mooie manier Ayco uit te wuiven, de ondersteuning en inzet die we mochten ervaren : ze waren van onschatbare waarde en zullen ons altijd bijblijven. Diegenen die ons verhaal gevolgd hebben, weten dat Villa Rozerood een bijzondere plek is waar alle gezinnen met goede zorgen ontvangen worden. Maar hier heeft een heel team het beste van zichzelf gegeven, alleen maar om een bijzondere meid van 7 jaar op een mooie manier uitgeleide te doen. Jullie mogen dat vanzelfsprekend

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Wat Villa Rozerood voor ons betekent, is niet zo gemakkelijk te omschrijven, maar we ondernemen een poging...

Om te beginnen, is het de enige plaats op de wereld waar wij als gezin op verlof kunnen komen en allemaal écht kunnen genieten. De zorg voor onze pruts die vanaf het moment van aankomst tot op het moment dat we weer huiswaarts keren, uit onze handen genomen wordt, is onbetaalbaar! Onvoorstelbaar!

Wij hadden ons nooit kunnen voorstellen dat er een plaats kon bestaan waar we onze meid met een gerust hart konden achter laten om eens fijn een terrasje te doen of er eens op uit te trekken. Zonder kopzorgen, gewoon zeker zijn dat alles verder draait en er niets gaat mislopen.

Telkens weer verbazen zowel het vaste personeel als de talrijke vrijwilligers ons met hun kennis en kunde, maar vooral met hun warme hart voor onze kinderen, de brusjes en ook voor onszelf. De belangeloze inzet en het mateloos enthousiasme van de vrijwilligers is ongezien.

Villa Rozerood is ook een plek die ons doet beseffen dat we met ons zorgenkindje niet alleen op de wereld zijn. Verhalen van andere gezinnen raken ons, zetten ons weer met beide voeten op de grond. Het is een plek van bezinning en besef dat het leven soms maar kort kan zijn en dat de boodschap is om te proberen om er het beste van te maken, zo positief mogelijk in het leven te staan en vooral om niet te snel op te geven.

Villa Rozerood is onze tweede thuis, een warm nest waarnaar we elke keer weer uitkijken...
Een welgemeende dank-jullie wel!!

Ik wil heel graag even verwoorden wat Villa rozerood voor ons betekent!

Villa Rozerood is voor ons een plek waar wij, als gezin, helemaal onszelf kunnen en mogen zijn...
Waar we echt al onze zorgen even kunnen vergeten...

Dankzij de lieve en warme mensen in jullie huis, door wie jullie zijn en wat jullie betekenen!
Het is echt 'thuiskomen', een plaats gevuld met allemaal mensen met een hart van goud, een huis vol liefde, waar we even 'gewoon' kunnen zijn... Waar rust en warmte overheersen...

Onze zorgen die even mee worden gedragen, er even niet alleen voor staan, op geen enkel vlak!
Heel mooi, dat we in één van de waarschijnlijk moeilijkste periodes van ons leven, de allerliefste mensen én de allermooiste plek hebben gevonden...

Villa Rozerood, waar we al ontzettend mooie intense momenten hebben mogen beleven, waar ook al eens tranen kwamen, maar waar ook al heel veel werd gelachen en plezier gemaakt!

Al deze mooie herinneringen, zitten in een speciaal plekje in ons hart! Al deze dagen, zijn voor ons dagen met een gouden randje!

Dankzij onze kleine Mats kwamen er al zoveel mooie mensen op ons pad, vooral in de afgelopen 3 jaar... In jullie prachtige Villa Rozerood!

Voor elk van ons gezinnetje kan ik zeggen dat Villa Rozerood een heel speciaal plekje is voor ons...
Zelfs afgelopen week kwam ik, na enkele dagen rust, genieten en bekomen, met een hele andere Mats weer thuis!

Het doet wonderen, bij de familie Rozerood te mogen zijn...

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Geen ouders aan het woord, maar Lotte zelf



Bedankt voor je bericht!

Wij leerden Villa Rozerood kennen door de diagnose van leukemie bij Tom.

Villa Rozerood betekent voor ons een oase van rust!

Pure verwennerij voor het hele gezin!

groetjes en tot binnenkort!

Waar onze Leeuwen wandelen, wandelen wij... een weg die apart is en toch met zoveel gelijkenissen.

De donkerste momenten zijn die momenten waarbij we geleefd worden en onherroepelijk al ons vertrouwen moeten wegschenken in de handen van professionals... na dergelijke perioden komen we uitrusten en genieten van Villa Rozerood in al zijn facetten. Hier zitten we op de juiste plaats, net als het hart van de medewerkers die dit prachtig huis draaiende houden.

Ik spreek als papa van Tristan, maar toch ook een stukje vanuit "Ons Steentje" en al de mooie commentaren en belichte woorden van andere ouders die vol lof zijn over "Villa Rozerood" en de welke ik mag aanhoren: het is als thuiskomen met minder zorgen; en dat is van onschatbare waarde!

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Bedankt toppers, jullie maken een zware strijd draaglijker!!!

5x Hieperdepiep HOERA voor Villa Rozerood,

*Proficiat en maak er een onvergetelijk gezellig feestje van, we gunnen het jullie van harte. **Villa Rozerood** is een bijzondere plek in de Panne maar **vooral in het hart van ieder van ons**. Wat Villa Rozerood voor ons betekent dat valt eigenlijk niet te beschrijven. We vinden geen woorden, zinnen die volledig de lading dekken waar jullie voor staan. Bij deze toch een kleine poging.*

Villa Rozerood staat voor ons garant als vakantie voor alle gezinsleden. Het is een tweede thuis maar dan goed bevolkt met warme, enthousiaste, lieve mensen met een enorm groot hart. De mogelijkheid om samen met je zorgkinderen vakantie te nemen en daarbij voor elk gezinslid veel aandacht, respect, ondersteuning, tijd,... maakt Villa Rozerood zo'n heerlijke plek om te vertoeven. Gewoon jezelf mogen zijn. De mogelijkheid om als ouder zelf te bepalen welke zorg je uit handen geeft, die ongedwongenheid lijkt wel of het is ons op het lijf geschreven. De ontmoetingen met andere gezinnen, zorgkinderen, broers, zussen, vrijwilligers, teamleden maakt Villa Rozerood zo uniek en maakt ieder lid van ons gezin rijker. Alle grootse dingen waar jullie voor staan, maar ook alle kleine dingen duizendmaal dank daarvoor. Dat jullie nog vele jaren mogen doorgaan met zoveel enthousiasme en gedrevenheid. We maken er graag een deeltje van uit.

Proficiat Villa Rozerood en nog vele jaren.

De kennismaking met Villa Rozerood was voor ons gezin gewoonweg fantastisch.

De sfeer is er zo gemoedelijk, zo warm.

Enkele zorgtaken voor onze zoon kunnen overlaten aan een ander, die dit met hart en ziel doet, terwijl wij eventjes kunnen uitblazen, onbetaalbaar!!

Wij kijken al uit naar ons volgend verblijf.

Wij hebben villa rozerood enkele jaren geleden ontdekt toen Quinten in het dagcentrum "De Eglantier" stapte, de meeste zorgen werden ons overdag ontnomen zodat we klaar stonden om hem 's avonds terug op te vangen

Omdat ook dit vermoeiend is, stelden ze voor om met het gezin eens op vakantie te gaan aan zee, naar "villa rozerood". Daar zijn we op 11 juli 2010, oor het eerst op verlof gegaan voor 4 dagen en sinds dat verblijf gaan we elk jaar terug voor korte verblijven van een weekend of een midweek

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Het is altijd even op adem komen en de zorgen proberen te vergeten en of over te laten. Het werk dat jullie allen doen samen met een groep vrijwilligers is dan ook subliem en ook het verplegend personeel

Het is reeds twee jaar geleden dat we een zalige, ontspannende, verwen vakantie beleefden met het hele gezin daar bij jullie in Villa Rozerood. Nog steeds word er over gesproken en onze kleinste ukkepukken vragen steeds weer, bij elke schoolvakantie, of we "nu" nog eens naar Villa Rozerood gaan hihi.

Al die fantastisch goede zorgen voor zowel Manou als voor de broers en zussen als voor ons, als voor al de andere gasten ieder met zijn eigen verhaal, hebben bij ons een indrukwekkende indruk nagelaten. Al die lieve mensen, die steeds op elk moment van de dag en de nacht zelfs klaarstonden...petje af voor jullie allen, en dat is nog maar zwak uitgedrukt. Vanaf het eerste moment zorgden jullie ervoor dat wij ons thuis voelden in jullie huis. Onze zorgen werden even overgenomen alsof jullie ze even konden wegtoveren. De deugddoende babbeltjes, de leuke activiteiten, het lekkere eten, het heerlijk ontspannen in de tuin... .. en steeds omringd door al die fijne fantastische mensen.

Wij kunnen jullie niet genoeg bestoeffen, wij kunnen jullie niet genoeg bedanken, wij willen jullie alle succes toewensen die jullie jullie wensen kunnen, dat er nog vele gezinnen kunnen en mogen genieten van jullie prachtige werk !!!

Ook al is Manou nu een schitterend sterretje, doet het zeker geen extra pijn of verdriet, in tegendeel, het is fijn om terug te denken aan de mooie herinnering die jullie samen met ons maakten die zomer, die herfst en die laatste winter...

Hele DIKKE knuffels voor iedereen, van ons allen,

Hiep Hiep Hoera vandaag bestaat Villa Rozerood 5 jaar,
Altijd staan jullie voor iedereen klaar.

Het is ongelooflijk hoe er wordt gezorgd voor elk gezin,
Met veel liefde en enthousiasme vliegen jullie er altijd in.

De villa is onze tweede thuis,
Een prachtig, gezellig en warm huis.

Nen dikke proficiat aan allen die dit project laten slagen,
Hopelijk kunnen wij nog vaak toekomen op 'file-vrije' dagen.

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Hieronder een dankwoordje voor de vrijwilligers en team:

Vijf jaar geleden ontdekten we Villa Rozerood en voor ons was het een nieuwe wereld die openging.

Eindelijk konden we onbezorgd met Robbe op vakantie gaan naar een plek waar niemand ons aanstaarde.

Robbe wordt er telkens ontvangen en verzorgt zoals een prins.

Ook voor broer Raf is het telkens een onvergetelijke vakantie daar bij jullie.

We komen dan ook telkens met heel veel plezier terug naar De Panne, altijd weer is het aftellen naar ons volgende verblijf.

Daarom willen we heel het team en in het bijzonder de vrijwilligers bedanken voor de super vakanties die we bij jullie mogen beleven.

Jullie verdienen een grote medaille voor jullie enorme inzet !

De zeer deugddoende vakantie aan zee wordt afgesloten met een weekendje in [Villa Rozerood](#). Hotelfaciliteiten met aanvullende verzorging en animatie. En overal speelhoekjes, kinderboekjes, een snoezelruimte, een grote speelzaal, een speeltuin, een mega-bubbelbad en zelfs een 'tienerkamer'; voor Lucas en Ruth een waar kinderparadijs. Vooral de luxe om de voetjes onder tafel te kunnen steken en de grote broers die ook meekunnen, doen deugd.

Deze morgen na het ontbijt was het helaas tijd om onze koffers te pakken en Villa Rozerood achter te laten. Wat hebben we genoten de afgelopen dagen! Zalig nietsdoen, lezen, lekker eten, fijn bezoek van vrienden en familie en heerlijk weer. Lucas en Ruth hebben eindeloos geknutseld en gespeeld en voelden zich net als wij, helemaal thuis. Eenmaal weg, kwamen we snel terug in de realiteit: koffers uitladen, uitpakken, wassen, boodschappen doen en naar Gasthuisberg voor een bloedname (waarvan de resultaten overigens prima waren). Lang zullen we de Villa hopelijk niet moeten missen: we mikken op een midweek begin juli, eentje halverwege augustus en een lang weekend in september. Zalige vooruitzichten dus.

We gaan graag in op je vraag om een woordje mee te geven aan jullie team...

Alleen, hoe begin je daaraan, want eigenlijk schieten woorden daarvoor te kort.

Jullie hebben ons een eerste keer gezien als we met Michèle nog aan het begin van ons verhaal stonden, met verdriet dat we niet goed konden plaatsen en haar verjaardag waarvan we niet goed wisten hoe we die moesten vieren, of we die uberhoud (hoe schrijf je dat?) wel moesten vieren.

Het was goed weer, we werden verwelkomt op jullie zonnige terras, al na een paar minuten wisten we: dit voelt goed, hier zitten we juist.

Jullie hebben dit gevoel met al onze volgende verblijven alleen maar weten te versterken. De hulp, tijd, lieve en moedgevende woorden. ...De aanmoedigingen om met ons 2 uit eten te gaan, zingen,

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

spelen, lachen, knuffelen met Michèle en Axelle ... die momenten zijn zo mooi in hun eenvoud dat we ze heel erg koesteren. Ieder van jullie heeft ons geholpen ons leven te nemen zoals het is, meer nog, ervan te genieten. We kijken uit naar ons volgende verblijf en zeggen jullie uit de grond van ons hart een hele dikke MERCI !

Jullie zijn TOP (totaal onvervangbare personen)...

Heel veel liefs!

Eerst en vooral een dikke proficiat voor het 5j bestaan van 'Villa Rozerood'.

Zie hier ons tekstje

Dames, Heren neen dit is geen begin

Liefste schatten (dat is het)

Eigenlijk met woorden kunnen we het niet zeggen ook niet met bloemen of pralines.

Maar liefde is het woord die jullie van ons krijgen.

Diep uit ons hart zeggen we jullie bedankt :

- Voor jullie woorden
- Voor jullie tijd
- Voor jullie geborgenheid

En vooral dat jullie er zijn voor ons en voor onze kindjes.

Niets is jullie teveel, staan altijd paraat en dit telkens met een mooie lach.

Daarvoor een dikke merci.

Ook voor de mooie tijd die we al gehad hebben en die we nog zullen hebben.

Bij jullie komen we telkens "thuis".

Dank u wel lieve schatten, voor alles.

Vele dikke knuffels

Villa Rozerood:

Toen Roxanne ziek werd, werd het ziekenhuis ons tweede huis. Maar Villa Rozerood is altijd onze tweede thuis geweest.

Zelfs al is het een prachtig gebouw, de Villa Rozerood feeling zou er niet zijn zonder dit ijzer sterke team. Van 's morgens tot 's avonds altijd paraat!

Het is fijn om tijdens een zware periode in je leven, onvoorwaardelijke vriendschap te krijgen.

De belangrijkheid van de medewerkers in Villa Rozerood valt niet in centen uit te drukken... Want dit zou onbetaalbaar zijn.

Bedankt voor al de toffe momenten. Deze staan voor eeuwig in ons geheugen gegrift.

Toen wij voor de 1ste maal toekwamen in de villa voelden wij ons meteen thuis. De huiselijkheid en rust kwamen ons als het ware tegemoet.

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Lisa voelde zich onmiddellijk thuis.

Wij voelden ons na ons eerste weekend al als vrienden die jammer genoeg moesten vertrekken. Maar we maakten al plannen om elkaar terug te zien.

We werden geholpen, ook wanneer we dat niet vroegen, maar nooit op een opdringerige manier.

Ook als Lisa, mama en papa ziek werden, werden wij alle drie omringt met de nodige zorgen.

Daarom bedankt aan alle vaste en vrijwillige medewerkers

Voor ons begon het reeds vele jaren geleden

die eerste stapjes nog wat onwennig. Het was voor ons een zware periode, omdat Mira net uit coma kwam en haar gezondheid heel labiel was. Maar iedereen stond met een luisterend oor klaar en we voelden ons al snel 'thuis'. Het was ook een enorme geruststelling dat er steeds een verpleegster paraat staat en dat ons dossier ook beschikbaar is in Veurne.

Maar het is vooral genieten van de eerste vakantie met ons gezinnetje. Samen op pad met de natuurwandeling, Karel op stap met de kinderen op zoek naar kabouters, snoezelen, bbq en fakkels,... Het werd een prachtige vakantie en toen wisten we al dat we nog vaak zouden terugkeren naar Villa Rozerood!

Soetkin was zelfs heel emotioneel op het einde en wou niet meer naar huis ...

En zo hadden we een plekje gevonden om op adem te komen. Eindelijk opnieuw vakantie.

We weten ook dat alles aanwezig is voor onze kleine meid en de grote zus beleeft er elke keer de tijd van haar leven met haar nieuwe vrienden.

Mama en papa genieten ook van de gezellige avonden en de vele wandelingen samen met Mira.

Bedankt iedereen !!! Jullie hebben stuk voor stuk een gouden hart.

Dankzij jullie genieten wij elk jaar van een super vakantie en kunnen we allemaal de batterijtjes eens opladen.

Dikke knuffels van ons allemaal,

Wij willen heel graag even vertellen wat Villa Rozerood voor ons betekent: Toen ik een viertal jaar geleden aan Dr Ballon liet weten dat ik 'op' was, het niet meer zag zitten, dat het gewoon niet meer ging, regelde zij dadelijk een weekendje Rozerood voor ons -inpakken en wegwezen! Dat weekendje was absoluut de opkikker die we nodig hadden: samen met Joran eens weg zijn, bij hem zijn maar niet constant voor hem moeten zorgen, eens met ons tweetjes gaan wandelen...het was zo lang geleden dat we ons even hadden kunnen ontspannen. Sindsdien is Rozerood een plaats waar we met het hele gezin op vakantie kunnen, of waar Joran eens een midweekje alleen op vakantie kan, terwijl wij weten dat hij in de watten gelegd wordt. Villa Rozerood is de enige plek waar we Joran eens durven loslaten.

Wij zijn enorm blij dat jullie er zijn, jullie zijn allemaal fantastische mensen.

Proficiat met jullie 5 jaar!!

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Paradijs op aarde

*Een plaats niet ver weg van hier,
aan zee, omringd door hoge bomen .
Een klimaat zo zacht dat kleren bijna misstaan.
Een huis met brood, koeken en Cava.
Waar verzorgers engelen zijn en handelen uit liefde,
want dat is wat elders dreigt mis te gaan.*

*Er is een paradijs op aarde waar de zon nooit onder gaat.
Waar het leven mooi is en de zeeën blauw en toverdrank echt bestaat.
Er is een paradijs op aarde waar een boom steeds in bloei staat.
Waar de steden klein zijn en de natuur nog puur en de mensen elkaar verstaan.
Men ademt er nog zuiver lucht
En drinkt van het zuiverste water
en de vogeltjes zingen nog mee.
Er is geen stress en er wordt niet gezocht.
Natuurlijk evenwicht, ja, dat bestaat er
want de kindjes die er zijn worden nooit gestoord.*

*Er is een paradijs op aarde.
Waar onrecht niet bestaat
Waar de mensen vrij zijn en er vrede heerst.*

*Er is een paradijs op aarde waar men met de nacht heel goed omgaat
Waar de winters zacht en de zomers mooi en veel vanzelf gaat*

*Er is een paradijs op aarde
Ik weet hoe er heen te gaan
Er is een paradijs op aarde
Dank je wel Villa Rozerood dat jullie bestaan*

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Wat je vraag betreft wil ik hier graag een woordje placeren .

We kenden Villa Rozenrood zoals velen via de media, ook mochten we elkaar eerst eens ontmoeten op een Rotary bijeenkomst waar we elk een cheque mochten ontvangen ... toen kwam de tijd dat we heen en weer probeerden af te spreken om eens in Villa Rozenrood te logeren . En toen na een paar maanden ,als't geen jaren waren, paste het toch eens voor beide partijen

Wat hebben we genoten van het ''open huis'' van de vriendelijke mensen/ vrijwilligers/ personeel . Van de 5 dagen verwend worden door jullie equipe door het Sofie zien genieten van de aandacht die ze her en der kreeg , van de gezellige tafel en keuken, door de ponyrit , ook de wandeling met de gids in de Panne was top... waar we gewoon onze voetjes es onder tafel konden schuiven terwijl Sofie ook genoot van haar maaltijdwaar Sofie met volle overgave genoot van de tram , gierde van het lachen met de mensen die moesten rechtstaan en heen en weer slingerden in de tram tijdens de ritwaar Sofie genoot van het relaxatie bad...

Wat hebben mijn man en ik gelachen... ,nadien, ...met het feit dat Sofie niet wou slapen alleen in de kamer met aangepast bed /box die mooi opgemaakt washet was wel de mama die daar de eerste nacht doorbracht ,in de box, en Sofie sliep als een roosje bij de papa□ de dag nadien werd door de vrijwilligers snel een ander bed opgemaakt,.... merci

Nu reeds 3 jaar geleden kijken we nog steeds met een goed gevoel naar die week terug,....., zo jammer dat het voor ons niet meer kan ... gelukkig kan ik nog nagenieten van de verhalen/foto's van de vrienden die daar nog kunnen vertoeven , Robin en Anouck, Hannah en Jelle,.....

Hoop dat ik nog eens een bezoekje mag en kan brengen aan jullie huis, ook van de luisterende oren van alle helpende handen , deed deugd om eens ons verhaal te doen

Villa Rozenrood zal al veel verhalen , levensboeken beluisterd hebben en plaatsjes gegeven hebben , maar jullie verhaal blijft bestaan uit de mooie bladzijden uit het leven gegrepen van gezinnen met een speciaal accentje die er ffkes of meerdere keren een rustplaats konden vinden om eens op een andere manier tot rust/adem te komen en opgevangen te worden ...

Een dikke merci voor jullie inzet in deze toch zo kwetsbare leven ...

Proficiat met jullie vijf jarig bestaan, er volgen zeker nog veeeeeele jaren van gebondenheid met en voor mekaar .

Vele lieve groetjes

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Hierbij een tekstje voor de medewerkers en eigenlijk, vooral voor de vrijwilligers.

Beste zorg mama's, zorg oma's en zorg opa's van Villa Rozerood,

Lid worden van een team in een zorghotel is voor jullie misschien niets speciaals, maar voor ons, gebruikers, is het dat wel. Dit betekent immers dat jullie het hart op een heel speciale plaats hebben. Jullie zijn geen gewone vrijwilligers, verpleegkundigen of logistiek medewerkers. Die hebben, meestal toch, ook het hart op de juiste plaats. Voor ons zijn jullie dat tikkeltje meer omdat jullie niet alleen zorgen voor de zorgenkindjes zelf, maar ook voor de families. De mama's, de papa's, de broers en zussen, de opa's, de opa's, kortom, voor iedereen uit de omgeving van het zorgenkindje. Jullie zorgen er voor dat zorgenkindjes en hun familie die enkele dagen van het jaar dus eens wat minder zorgen rond hun hoofd hebben.

Mochten jullie dat gewoon doen 'om den brode' of 'uit verveling', dan zou de villa waarschijnlijk ook gewoon Villa Rood hebben genoemd. Een hotel waar een verpleegkundige is en waar enkele vrijwilligers zorgen voor eten en netheid. Maar zo is het bij jullie niet. Jullie hebben net dat ietsje meer dan de doorsnee verpleegkundigen of vrijwilligers. Geen enkele vraag is te veel. Jullie staan altijd klaar om te helpen op gelijk welke manier, ook al hoort dat niet direct tot jullie normale takenpakket. Jullie zorgen dus voor dat kleine maar niet onbelangrijke beetje extra. Jullie maken van de Villa Rood, de Villa Rozerood. Niet gewoon rood, maar rood met dat beetje extra.

De mensen van villa rozerood zijn diegenen die onze weg van ziek zijn van dichtbij volgden met begrip en tegelijk

Brugjes van licht toonden naar een lichter, onbezorgder leven. Of ze ons nu aan tafel bedienen of een goede babbel doen of een leuke uitstap bedenken, ze geven steeds het gevoel van een behaaglijk deken....en dat is uitzonderlijk en héél waardevol in moeilijke tijden! Een soort veilig, gezellig bijennest! Bedankt voor alles!!!

Vorige vrijdag sprong ik onverwachts eens binnen in Villa Rozerood...

We waren op personeelsreis en ik had nog 1/2 uur over...

Toen ik Villa Rozerood nog maar zag, kreeg ik al dat warm gevoel,

De deur was vergrendeld... Heeft ons Julie daar iets mee te maken? haha!

De ingang was nieuw, voor de rest voelde ik me direct thuis. Ik kreeg een warme welkom van Maria. Blij dat ik er nog eens was! Spijtig dat we dit hoofdstuk moesten afsluiten voor Julie. We zijn echter met haar nog niet op bezoek gekomen want zij zou niet begrijpen dat ze niet meer mag komen logeren.

Tot later en een dikke proficiat met jullie 5-jarig bestaan!

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Groetjes aan iedereen daar!

EEN DIKKE PROFICIAT VOOR TEAM VILLA ROZEROOD!

Na acht maanden zware behandeling, constante strijd, steeds te midden van geluid van stemmen, van lawaai van pompen die vuiligheid in je lichaam pompen,... zochten we stilte in Villa Rozerood. Ons verblijf bij jullie was een bevoorrecht moment, even een kern van vrede binnenin, waar we nog van nagenieten. We kregen de volle aandacht die nodig was. In de rust en stilte, daar ervaren, kwam er veel in stilte vrij. Het doorbrak de leegte in onszelf...

Jullie gastvrijheid hulde ons in warme genegenheid en koesterende aandacht. Jullie brachten ons alles wat ons op dat moment gelukkig kon maken. Het werd zelfs een inspielen op elkaar, een beweging van geven en nemen in een sfeer van hartelijkheid. Jullie brachten zoveel goeds aan:

- lekker bereid eten,
- een bloem op elke tafel,
- nette en mooie 'droomkamers',
- muziek aan tafel,
- kleine attenties,
- een leerrijke duinwandeling met privé-gids,
- een workshop viltten waarvan we dagdagelijks genieten,
- de stilte die jullie ons lieten genieten,
- jullie zwijgend meegaan en luisteren,
- jullie glimlach en spreken,
- het onopvallend steeds aanwezig zijn,
- en voortdurend bereikbaar en bereid zijn.

Enthousiasme is reeds lang gekweekt bij alle medewerkers van Villa Rozerood. Zo ontwikkelen jullie automatisch alle goede eigenschappen van jullie bezoekers/bewoners: activiteit en initiatief, besluitvaardigheid en zelfvertrouwen, volharding, opgeruimdheid en optimisme.

Dankzij jullie enthousiasme, zetten jullie in op geluk. Als we gelukkig zijn, bezitten we alles....

We hadden Villa Rozerood om gelukkig te zijn.

Villa Rozerood = iets én 'iemand' om voor altijd enthousiast te zijn!

DANK!

Warme groeten aan alle enthousiastelingen,

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Wij hadden het grote geluk van in het begin bij jullie te mogen op vakantie komen.
Bij jullie voelden we ons thuis en konden op een zeer ontspannen manier van ons gezinnetje genieten.
Allen samen, zonder zorgen en omringd met grote liefde en toewijding van jullie allen.
Heel veel denken wij terug aan die vakanties, weekends en telkens geeft ons dit nog het warme en o zo dankbare gevoel dat we dat mochten meemaken.

Doe zo verder en DIKKE PROFICIAT AAN ALLEN !

Wat fijn dat we jou hierbij mogen helpen ,...

Villa Rozerood ,
Vanaf de eerste keer dat we jullie huis binnen kwamen voelden we de rust ,de warmte ,de uitstraling van een team vol van optimisme ,luisterbereidheid en enthousiasme om ons als ouders en vooral onze kinderen een gevoel van een " thuis " te geven .
Mijn schatten Robin en Anouk zijn zo beperkt ,maar wanneer ze door jullie voordeur komen gaan die oogjes wijd open ,jullie snoezelruimte is hun ding ,jullie warme handen en aanpak zorgen dat ze optimaal kunnen genieten .
Naast de deskundige hulp naar de kids toe zijn jullie ook experts in het luisteren naar ons verhaal ,....
Laten jullie het toe om ons hart te luchten ,even te Wenen en even te genieten samen met andere ouders ,... .
Echt waar ,wij zijn zo blij om naar jullie huis te kunnen komen ,... Een dikke mercie voor alles ,..
We zien jullie graag ,... Een dikke zoen

Ik stuur je heel graag onze bijdrage, om al die lieve mensen te bedanken en met de belofte dat we volgend jaar zeker terug komen naar Villa Rozerood. We hebben twee moeilijke jaren gehad met Lan, die uiteindelijk resulteerden in een zware ingreep om de scoliose te corrigeren. Eind februari werd hij geopereerd en de revalidatie verloopt goed. Volgend jaar zou de scoliosefusie moeten voltooid zijn en kunnen we ons terug verplaatsen en genieten van 't Zeetje :-)
Van ons allemaal heel veel liefs!

Villa Rozerood is voor ons een plaats waar we steeds heel hartelijk ontvangen worden. van zodra je één stap over de drempel zet wordt je verwelkomd met een warme knuffel en een dikke zoen. Als je in Villa Rozerood bent, weet je dat je er als ouder niet meer alleen voor staat. Wat er ook moet gebeuren, altijd vind je wel iemand die je wil helpen of die het even van je wil overnemen. Wij ervaren een verblijf bij jullie steeds al extra vitamines om er weer even tegen te kunnen en dit kan enkel en alleen door al die vele handen van het hele team en de vrijwilligers. Dank jullie wel daarvoor.
Wij kijken er trouwens heel hard naar uit om terug bij jullie te kunnen zijn na deze moeilijke periode. Ook jullie berichtjes, telefoontjes en kaartjes waren een echte steun voor ons.

Dikke knuffel

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Villa Rozerood

30 juni 2010; een belangrijke dag dat de start betekende van een droom die eindelijk werkelijkheid werd.

Villa Rozerood opende haar deuren voor gezinnen met kinderen met een ziekte en/of een beperking. Ons gezin kent jullie ondertussen ook al meerdere jaren en elk bezoek is nog steeds een beetje 'thuis' komen omdat we zo vertrouwd met jullie zijn geworden.

Elke vaste medewerker, elke vrijwilliger draagt zijn/haar steentje bij.

Daarom mag een belangrijke dag zoals vandaag niet vergeten worden.

Jullie zetten zich al 5 jaren dag en nacht in voor gezinnen zoals het onze.

Door jullie heb ik zelf als mama ook de beslissing kunnen nemen om eens echt afstand te nemen van de dagelijkse 'zorg' voor ons zorgenkindje Emma. Dit jaar zal ik zelf eens alleen met een vriendin een week op vakantie kunnen gaan. Dit was voor ons niet mogelijk geweest als Villa Rozerood niet had bestaan. Papa David, Lisa en Emma zullen hierdoor met een gerust hart bij jullie kunnen verblijven omdat jullie zullen kunnen helpen en ingrijpen indien nodig.

En ik zelf zal ook met een gerust geweten kunnen vertrekken en optimaal genieten van mijn vakantie.

Jullie verdienen allemaal een warme knuffel voor jullie inspanningen.

Dus hierbij:

Villa Rozerood; Dank je wel voor alles!

Dikke knuffel

Ik voel me heel erg schuldig dat ik nog niets heb laten weten op dit mailtje. Heatherke was ernstig ziek en het is volledig uit mijn gedachten gegaan.

Misschien is het te laat, maar bij deze doe ik dan toch nog een poging om te zeggen wat Villa Rozerood voor ons betekent:

4 jaar geleden belde Chantal mij op nadat ik via de website eens geïnformeerd had of dit voor ons mogelijk was. Ik herinner me nog goed waar ik op dat moment was en ook hoe lief ze mij op dat moment toesprak. Ik had haar nog nooit gezien, zij had nog nooit van ons gehoord, maar toch voelde ik direct dat warme oprechte medeleven en begrip. Ik moest haar niet eens uitleggen hoeveel nood we hadden om er even tussen uit te zijn. Ik moest haar niet gaan vertellen welke zorgen we hadden. Ze stelde me direct op mijn gemak. We gingen dan voor de eerste keer een weekendje om te zien of het voor ons wel zou lukken. Dat weekend was gewoon onvergetelijk. Pas daarna beseften we hoe lang we daar eigenlijk al nood aan hadden. Sindsdien is dat voor ons het enige weekje op een heel jaar waar ik zo naar uitkijk. 1 weekje op een heel jaar dat we eens even kunnen op adem komen. Het is nu

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

het 4^{de} jaar dat we langskomen. En we merken dat we dankzij alle lieve medewerkers daar, we eindelijk ook een beetje de zorg voor Heatherke durven overdragen. Iedereen is er altijd zo lief. Niemand geeft je het gevoel dat je een last bent. Men helpt je waar het mogelijk is. Er zijn eigenlijk woorden te kort om te beschrijven hoe fantastisch het is wat iedereen daar jaar in jaar uit doet. Ons Heatherke heeft een heel slecht jaar en wij zijn nu echt aan het aftellen om terug even naar jullie te komen. Elke keer denken we, het is misschien de laatste keer, dus dan genieten we er ook dubbel zo hard van. Tis niet alleen zalig voor mij, maar nog belangrijker, het is de enige plaats waar ik met mijn klein meisje naartoe kan, waar ik zie dat ze zelf ook zo hard geniet. Dag in dag uit zien we haar lijden, maar bij jullie zien we ze genieten. Ze verdient dat weekje zo hard en dat is alleen maar mogelijk dankzij jullie! Bij deze mijn oprechte dank voor alles wat jullie al voor ons deden, en voor alle jaren die hopelijk nog mogen komen!

Alleen dankzij jullie lukt het me om als alleenstaande mama met mijn 2 schatten op vakantie te gaan. Dankzij jullie lukt het me, om dat moment, de zorg een beetje los te laten en samen te genieten. Zonder jullie zou Villa Rozerood niet bestaan.

Volgende uitdrukkingen komen spontaan in me op :

V rienden voor het leven

I ntense warmte

L achende gezichten

L iefde in overvloed

A ll you need is....

R ode neuzenwonder

O ngelooflijke toewijding

Z alig snoezelen

E indeloos geduld

R ustmomenten

O neindig gezellig

O nmisbaar

D uizend en één sprookjesland

Jullie zijn een prachteam!!!

Ps. Danielle, jezelf niet vergeten!

Jij bent de sterke schouders onder heel dit project. Je bent een prachtvrouw!

We zijn nog maar 1 keertje bij jullie op bezoek geweest maar voor ons was het een verademing om uit de sleur van ziekenhuis in en uit te zijn.

Eindelijk weer het gevoel samen met het gezin te kunnen genieten, met Milo als leukemiepatiënt en zusjes Dina en Yuna met hun glutenintolerantie zonder ons kopzorgen te moeten maken, echt een vakantiegevoel.

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Wat een heerlijk team, warme ontvangst, lieve mensen waar elke vraag beantwoord wordt met veel passie, niets is teveel gevraagd.

Doe zo verder, jullie doen de zon weer schijnen en de zorgen even vergeten in een zeer moeilijke periode van vele patiëntjes en hun gezin.

Wij zijn tot nu toe al 2 keer bij jullie geweest en onze derde vakantie staat ook al op onze agenda.

Het is elke keer genieten en tot rust komen bij jullie.

Ook heb ik veel aan de gesprekken met andere ouders.

Super dat villa rozerood mag bestaan!!

Wij hopen allen dat Villa Rozerood nog zeeeeer lang mag blijven bestaan !

Elke keer opnieuw kijken wij uit naar ons verblijf bij jullie :

Voor ons betekent dit steeds een hartelijke ontvangst,

Op adem kunnen komen,

NIET door iedereen bekeken worden,

Steeds een vriendelijk woord,

Geen enkele moeite of zorg is teveel,

Nieuwe mensen leren kennen,

Ontspannen in de tuin, winkelen, terrasjes doen,

Alles steeds op eigen ritme en als het kan de zorg even overlaten

aan het fantastische team vaste en vrijwilligers die zich elke dag opnieuw

inzet om alle zorgen te delen.

Zo zou ik nog wel een tijdje kunnen doorgaan maar zal het hierbij houden.

Een "dikke MERCI" aan iedereen en tot heel binnenkort !!!

Toen we een 3 tal jaar geleden over jullie hoorden vertellen in het ziekenhuis dachten we dat klinkt als muziek in de oren!!!

Toch met een klein hartje en echt niet veel verwachtingen kwamen we eens een midweekje bij jullie langs.

Toen we jullie villa binnen reden en onze auto parkeerden keken we vol bewondering naar het gebouw.

De kinderen hun mondjes vielen open en M die zei onmiddellijk 'Kasteel'

Maar toen we aanbelden wisten we helemaal niet wat er ons te wachten stond!!

Het onthaal was echt 'super' mensen die kwamen ons allen goeie dag zeggen op hun manier.

Maar de innerlijke spanning die er bij mama was van zijn onze pleegkinderen hier welkom viel bijna onmiddellijk van haar af...

De kinderen waren hun plaatsje aan het zoeken en het vele speelgoed aan het uitproberen terwijl papa de aanhangwagen leeg maakte..

De mooie kamers en de mooie badkamer en snoezelruimte vielen onmiddellijk in de smaak.

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Ook het lekkere eten met steeds weer lieve mensen rondom ons om alles te bedienen zijn voor ons steeds subliem!

Tijd hebben om op adem te komen en te genieten van ons grote gezin deed ons zoveel deugd.

Ook de kinderen kregen van de lieve verpleegsters af en toe een snoezelbad en ze genoten er zo van...

De dagen vlogen voorbij met een mooi aanbod van activiteiten van de vele vrijwilligers die alle tijd hadden voor ons gezin.

De avonden met vele babbels met andere ouders deden soms een traan rollen van verdriet maar ook zeker van plezier.

Voor alles is er plaats in jullie mooie en warme huis. Het was veel te vlug voorbij dat we al weer droomden van een volgend verblijf!!

Ja 'villa rozerood' komt bij ons thuis o zoveel ter sprake.

We bedanken jullie om 1000 dingen !!!! En hopen elkaar nog vaak te mogen ontmoeten want vakantie nemen met ons groot gezin kunnen we bijna nergens anders!!!

Veel knuffels van ons allen !!!!

Wij zijn nog maar een 2 tal keren in villa rozerood geweest, maar we gaan zeker terug komen, het was een zeer leuke vakantie voor ons, we werden reeds heel vriendelijk onthaalt, de eerste keer kregen we een heel uitgebreide rondleiding, zodat we ons onmiddellijk thuis voelde, elke wens die we hadden werd zo goed mogelijk vervuld, we hebben hier zeer veel lieve en behulpzame mensen ontmoet, aan iedereen die werkt bij villa rozerood zowel vast als vrijwillig een dikke pluim het zijn er 1 voor 1 met hun hart op de juiste plaats.

Wat leuk dat al de mensen van villa rozerood eens extra in de bloemetjes gezet worden, geef ze ook van ons een dikke pluim, en ook zeker niet te vergeten, Chantal en jou zelf Daniëlle, en al het personeel achter de schermen.in 1. Woord aan iedereen die iets te maken heeft met villa rozerood, proficiat voor hetgene wat jullie dagelijks, wekelijks, of slechts af en toe doen voor alle kindjes en hun familie in de villa.

Hartelijk dank voor een mooi bericht. Het deed mij terug denken aan de moeilijke periode in ons leven, toen wij inderdaad in Villa Rozerood verbleven.

Met veel belangstelling blijf ik de website van Michelle volgen die wij toen hebben ontmoet. + vandaag heb ik ontdekt dat één van de kindjes -Sam -die wij toen ontmoet hebben intussen overleden is. Het doet mij enorm veel pijn.

In Villa Rozerood hebben wij onze eerste vakantie beleefd. Al was het voor ons allemaal nieuw en hectisch, hebben wij ons geamuseerd. Wij hebben warme ontvangst gehad en veel belangstelling van aanwezige personeel.

Wij danken jullie daarvoor. Het is prachtig werk.

VILLA ROZEROOD 5 JAAR

Ouders zeggen 'DANK JULLIE WEL'

Met veel plezier stuur ik deze mail !

Proficiat met jullie 5 jarig bestaan.

Woorden kunnen niet beschrijven wat jullie voor ons betekenen.

Jullie zijn voor zoveel mensen de hemel op aarde.

Bij jullie komen is een stukje thuis komen, dag en nacht staan er hartverwarmende mensen klaar om bij te springen, zorgen over te nemen.

Op zulke momenten voelen wij ons eens niet speciaal maar eerlijk gezegd gezegend !

Bedankt voor alle mooie moment, en voor ons hand vast te nemen als het wat moeilijker gaat ons te troosten wanneer het nodig is en naar ons verhaal te luisteren.

Een voor een prachtige mensen, mooi van binnen en groot van hart.

Hup naar de 10 jaar !!!!

Op de valreep misschien, maar we wilden toch nog ons woordje richten aan jullie, de vaste en de vrijwillige medewerkers. Voor ons zal Villa Rozerood altijd een plek blijven, die rust bracht. Een plek, die de dagelijkse sleur even liet vergeten en waar we ruimte hadden om op adem te komen. Onze kindjes genoten iedere keer weer van de speelruimte, het knutselen met de vrijwilligers en de andere aanwezige kinderen, alsook de beroemde wolkenkamer, die nu door hen zo wordt gemist. Regelmatig vragen ze er nog achter.

Maar bovenal zal Villa Rozerood ook in onze herinneringen blijven als de plek waar we het geluk mochten delen dat Fran voor even genezen bleek, maar helaas ook de plek waar we een paar maanden later het tegenovergestelde deelden. Twee uiterste emoties, die je eigenlijk enkel deelt met mensen die dicht bij jou staan en die je vertrouwt, en waarbij we de volledige crew van Villa Rozerood zeker bijrekenen.

Van harte een pluim, voor al het werk dat jullie verrichten.

Lieve groetjes